

Hallo Vlasblommekes,

Corona, Covid-19, lockdown, dagelijkse cijfers, mondkapje.....ons hele dagelijkse leven is overhoop gehaald; alles wat normaal was, is het van de ene op de andere dag niet meer, al meer dan een half jaar lang!

Geen clubvergaderingen meer mogelijk; de cursussen liggen stil; onze ateliers zijn opgeschortalleen de bestuursvergaderingen zijn kunnen doorgaan (wanneer we ons terug wat meer mochten verplaatsen) met dank aan de verschillende bestuursleden, met een groot terras en de namiddagzon om onze geesten te verlichten.

We hebben dan ook onze moed niet laten zakken, we moesten wel uit onze schulp komen want de "Algemene Vergadering" moest geregeld worden en dat was een hele uitdaging om deze op orde te stellen.

Dank zij jullie is dat voor mekaar kunnen komen en zijn we wettelijk weer een jaar in orde! Nogmaals een dikke merci!!!

We moeten verder, zij het samen met Covid-19, en daarom zullen we de gewone gang van zaken helemaal overhoop moeten gooien en de opgelegde regels in acht moeten nemen; hoelang?.....niemand die het weet!

Wat ik wel weet is dat er door Corona, meer creativiteit ontstaan is...jezelf thuis bezighouden, omdat er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden, of door de besmettingsangst, die toch wel door éénieders hoofd spookt.

Spijtig dat we mensen moesten ontgoochelen, omdat we zelfs niet aan het kantmateriaal in de school geraakten, of we nieuwe cursisten moeten melden dat er geen stropkantcursus zal starten in oktober.

Ondertussen heeft Lies een eigen facebook-groep gemaakt: "De Vlasblomme" kantclub, een "privé"groep, wat inhoudt dat **alleen** Vlasblommekes en cursisten daar lid van kunnen worden en hebben we reeds 33 leden! (De cursisten moeten nadien wel lid wordenanders worden ze wel verwijderd)

Daar er momenteel geen club kan doorgaan kunnen jullie de afgewerkte stukken naar deze pagina mailen zodat andere leden mee kunnen genieten van jullie werken. Proberen maar!

We zijn begonnen met een kwartaal-info: de eerste is dan ook de "Corona-info", (geen ledenwerkjes op de kافت maar...het virus, dat zelfs al ontworpen is in verschillende vormen en kleuren) met patronen en technische tekeningen in kleur, zodat iedereen van start kan gaan.

We zullen proberen zoveel mogelijk boekjes bij de leden te krijgen. Verdeling in de ateliers en mensen kunnen, die van in de buurt wonende leden, meenemen en afgeven zodat we besparen op de verzending per post.

Hoe gaan we Coronaproof werken de volgende maanden???

Daar de groep te groot is om een club te organiseren hebben we geopteerd om deze tijdelijk op te schorten en ons toe te leggen op het klos- en naaldwerk, dus donderdagse ateliers te voorzien waar er geholpen wordt bij de werken; waar materiaal kan gekocht worden en er nieuwe patronen gezocht en afgedrukt kunnen worden. We vinden dat het werken primeert; later kunnen we dan eventueel terug de nog te geven cursussen inplannen.

Een beperkte, werkende groep (max 20 personen) waarvoor jullie dienen **in te schrijven** door een mail te sturen aan Rita Michielsens: (alleen Rita noteert op de lijst!!!)

-(rita.michielsen@pandora.be)

-of haar te bellen op de nummers: 0499/081214 of 016/581398

We sluiten de lijst telkens af op woensdagavond.

Opgelet:

Geef mee waarvoor je komt zodat we de lesgeefsters die nodig zijn, kunnen verwittigen en de plaatsen in het lokaal kunnen organiseren volgens de voorschriften.

Organisatie van onze ateliers:

- We starten om 19u30 en eindigen om 21u30 zodat we alles weer kunnen ontsmetten en klaar zetten voor de school nadien.
- We voorzien enkelrichting: we gaan binnen, met mondkapje, langs de tweede deur (deze aan de toiletten) en verlaten het lokaal via de normale weg, via de keuken.
- Mondkapje vergeten? Je kan er één aankopen aan 1€.
- Ontsmetten van de handen bij het binnenkomen.
- Iedereen draagt de hele tijd een mondkapje zoals het in de klas moet!
- Er wordt niet rondgelopen, gewoon hand opsteken en hulp komt aan de tafel; één per één naar bibliotheek en winkel; patroonafdrukken worden aan de tafel gebracht. =Indien je klaar bent, wordt je verzocht te vertrekken; we kunnen er geen praatuurtje aanbreien, sorry..... de veiligheid!
- Er wordt geen drank of koek geserveerd.

Onze eerste atelier heeft plaats op donderdag 22 oktober 2020!

Lieve Vlasblommekes, we passen ons aan, zo goed en zo kwaad als het kan en misschien zullen we meerdere keren moeten switchen met de organisatie, maar dan is het zo en doen we het. Ik weet dat jullie de regels zullen volgen!

Jullie willen allemaal dat de club terug draait. Niet?

Nog even herinneren dat we een nieuw werkjaar ingaan en we jullie dus om lidgeld moeten vragen: we houden het op 40€. Betalen kan door overschrijving op rekening van "De Vlasblomme" vzw met nummer: BE95/ 7343 9921 8158 met vermelding van je naam en lidgeld 2020-2021. We kunnen aan het rekeningnummer de naam van ons lid niet steeds zien; **vermelden dus!**

Lieve Vlasblommekes, een hele boterham maar we gaan er samen voor en de tijden zullen wel terug normaliseren.....nog volhouden is de boodschap!!!

Hou jullie gezond!!!

